

Skamstrup har fået to sange helt for sig selv

Den gamle møllers sang og Skamstrup Valsen blev præsenteret første gang ved indvielsen af møllevingerne i søndags. Vi giver læserne mulighed for at synge med.

AF JAKOB ERHARDT PEDERSEN

Skamstrup har noget, som mange andre landsbyer ikke har.

Lige præcis i denne sammenhæng er det ikke møllen, der tænkes på, men derimod to sange, som er byens

egne.

Begge sangene er godt nok kraftigt inspireret af møllen, og de blev da også begge præsenteret ved mølledagen i søndags.

Den ene af sangene, »Den gamle møllers sang«, er skrevet af Niels Christensen, Mørkøv, som var forhenværende møller, men som døde forrige onsdag - blot fire dage før, hans sang skulle afsynges ved indvielsen af de nye møllevinger.

Den anden sang, »Skamstrup Valsen«, er begået af Flemming Mortensen, Mørkøv, som oven i købet også har komponeret et stykke musik, som passer til teksten.

Skulle nogle af vore læsere have lyst til at synge med, bringer vi her de to sange i deres fulde ordlyd:

»Den gamle møllers sang«

Melodi: »Dernede i dalen«

Hvad ser man der på bakken,
som knejser højt mod sky?
Det er den gamle mølle, et vartegn for sin by.
Igennem lange tider, i sol og regn og blæst,
den har formalet kornet, ved vind fra øst og vest.

Hvad er vel så romantisk, som møllen når den går?
Når vinden ta'r i sejlet, så rigtig fart den får,
og kværnen sagte klapper, mens kornet løber i,
der er en egen rytme i denne melodi.

Men møllen bliver gammel, og tidens tand er hård,
den gnaver ind til hjertet, den får sit banesår.
Den er ej mer' moderne, vor tid har fået jag,
og flere kønne møller forsvinder dag for dag.

Men møllen her i Skamstrup igen nu kører flot,
med hjælp fra møllelauget, så er det gået godt!
Men det har kostet penge, og meget slæb og slid.
Nu ser vi resultatet af mange hænders flid.

Det er en fryd for øjet som gammel møllersvend,
at se den gamle mølle igen kan gå for vind.
Og mange andre med mig nu glæder sig i dag,
for Skamstrup og dens omegn det var en mærkesag.

Nu vil vi alle håbe, at møllen fortsat står,
som vartegn her på bakken igennem mange år.
Med tak til alle dem, som har hjulpet med dertil,
vi alle HURRA råbe og ønske lykke til.

»Skamstrup Valsen«

Skamstrup, Skamstrup
hyggelig lille by.
Skamstrup, Skamstrup,
byen hvor alle de mødes på ny.
Man mødes og samles om møllen der flot,
der knejser så højt og er stor som et slot.
Skamstrup, du er min ven,
der vil vi mødes igen.

Oppe i Skamstrup, der er man jo dus.
Møllen - som ny - er det helt store sus.

Skamstrup Valsen

10 / 6 - 99

Tekst & musik : Flemming Mortensen

Flemming Mortensen har skrevet både tekst og musik til Skamstrup Valsen. Her er musikken, som hans kone, Susanne Mortensen, har nodesat.

Den er et vartegn, som ses milevidt,
nede i Hejmdal, der synges så tit:

Skamstrup, Skamstrup
hyggelig lille by.
Skamstrup, Skamstrup,
byen hvor alle de mødes på ny.
Man mødes og samles om møllen der flot,
der knejser så højt og er stor som et slot.
Skamstrup, du er min ven,
der vil vi mødes igen.

Knøsen den rejser sig mægtig og stor,
den kan man øjne, hvorend man så bor.
Gadekær har man da også i byen,
pænt er det holdt og et nydeligt syn.

Skamstrup, Skamstrup
hyggelig lille by.
Skamstrup, Skamstrup,
byen hvor alle de mødes på ny.
Man mødes og samles om møllen der flot,
der knejser så højt og er stor som et slot.
Skamstrup, du er min ven,
der vil vi mødes igen.